



**TREK
EROP UIT**

De 2de "trek erop uit". Waar we in de eerste versie iets bezochten wat niet zo goed is voor de natuur, gaan we nu net de natuur in.



In deze "trek erop uit", gaan we immers op safari! Niet naar Afrika, maar gewoon in eigen land. Verwacht je niet aan de Big 5, of toch niet in de vorm van olifanten of neushoorns!



Nee, je krijgt tips om van de dieren in onze natuur te genieten! Wellicht hoef je niet eens ver te gaan! Vakantie in eigen gemeente zelfs?

Wil je dieren zien in eigen land, heb je enkele opties. Je kunt het jezelf uiteraard makkelijk maken en een dierenpark bezoeken. En daar is helemaal niets mis mee! Veel dierenparken dragen het welzijn van het dier tegenwoordig hoog in het vaandel!



Een andere mogelijkheid is het bezoeken van een natuurgebied, waar je al wat meer moeite moet doen om dieren te zien.

Of maak gewoon een wandeling een hou ogen en oren open, je komt zeker en vast dieren tegen!

**De
mogelijk
heden**

Er zijn enkele gekende parken:

- * Zoo Antwerpen
- * Planckendael
- * Pairi Daiza

Daarnaast zijn er nog enkele minder bekende parken: Monde Sauvage, De Zonnegloed, Sea Life, Olmense Zoo,

Wat waar te zien is en welk park aan te raden is, zullen we niet doen. Elk park heeft zo zijn eigen karakter. De websites van de betreffende parken bezoeken, kan al een schat aan informatie opleveren.

“
De Belgische natuur
”

Voor mij persoonlijk heeft 1 park iets héél slim bedacht, namelijk Planckendael. Er werd een houten muur met gaten gemaakt. Daarachter zijn geen dieren in gevangenschap, maar dieren die gelokt worden door eten. Zo zie je de inheemse dieren recht voor je neus, zoals onze eekhoorn op de voorpagina. Ook de ooievaars komen elk jaar terug naar dit park om er te broeden.

Een
dierenpark



Een ander leuk park in België is "Monde Sauvage". Hier kun je immers met de wagen door een deel van het park rijden, waardoor je dat echte safari gevoel al meer kan beleven.

Toegegeven, hier en daar is er nog wat werk voor de boeg voor dit park, maar persoonlijk vond ik net dit de aantrekkingskracht van dit park!

**Op echte
safari in
België!**



Wist je dat België héél wat natuurdomeinen kent? Bovendien wordt er héél wat moeite gedaan om ook van hieruit een fantastische kijkervaring te hebben!



In héél wat van die natuurdomeinen zijn er immers “vogelkijkhutten” te treffen. Dieren zoals een Ijsvogel of een Bonte Specht, zijn op deze manier redelijk eenvoudig te zien!



Een lijst met vogelkijkhutten is te vinden op de website van Natuurpunt, zie link 1 hieronder. Deze lijst is echter niet volledig, een iets uitgebreidere lijst, kan op link 2 gevonden worden.

Check echter steeds op voorhand, want soms zijn bepaalde hutten voor één of andere reden niet meer beschikbaar.

 1 <https://www.natuurpunt.be/pagina/de-mooiste-vogelkijkhutten-vlaanderen>

 2 <https://vogelkijkhutten.blogspot.com/2015/03/waar-vind-ik-een-vogelkijkhut.html>

Maar geloof me, om prachtige dieren te zien, hoef je heus geen verre afstanden af te leggen!



Rondwandelen in eigen buurt, goed rondkijken en wat stiller zijn, kan al een mooi zicht op dieren opleveren, zoals bv buizerds, ooievaars, zwaluwen, ... Maar kijk gewoon naar de foto's: deze nam ik stuk voor stuk in eigen dorp.



In eigen
buurt

Heb je genoeg van het bekijken van dieren? Combinaties genoeg!



Op deze foto zien we een kijkhut in het Vinne te Zoutleeuw. Daar vinden we onder andere ook een zintuigenbelevingspad. En zo zijn er wel meerdere natuurgebieden of plaatsjes te vinden, waar er ook andere mogelijkheden zijn., zoals bvb een speeltuin, tea-room, ...

Resultaat: een leuk dagje uit voor iedereen!

**Enkel
dieren?**

Veel plezier alvast!